

# TRUIEN *bij de* Vleet

## Zeeuwse visserstruien en hun verhaal

Had elk Zeeuws vissersdorp een unieke, eigen visserstrui?  
En zo ja, hoe zag die er dan uit?

Op deze tentoonstelling duiken we in de geschiedenis van het visserijverleden van Zeeland. We gaan we op zoek naar de originele, handgebreide visserstruien zoals die gedragen werden tussen 1880 en 1955 in Arnemuiden, Breskens, Brouwershaven, Bruinisse, Tholen, Philippine, Yerseke, Veere, Vlissingen en Zierikzee.

We nemen u mee op onze zoektocht en ontdekken niet alleen heel veel verloren gewaande truien en patronen maar ook hoe dit kledingstuk ontstaan is en hoe vissers en hun gezinnen leefden in die tijd.

Naast ruime aandacht voor het visserijverleden vindt u authentiek beeldmateriaal. Bovendien is het mogelijk de proeflapjes van de gevonden visserstruien van dichtbij te bekijken en aan te raken. Nieuwe foto's van de gevonden truien maken de verhalen compleet!

Dit alles wordt u getoond in de prachtige entourage van de Historische Werf Meerman te Arnemuiden.

Onderzoek is echter nooit af...  
Elk moment kan weer een nieuwe ontdekking worden gedaan. Daarom is deze tentoonstelling de eerste van een serie. De truien reizen hierna verder door het Zeeuwse Land. Naar andere musea en met wellicht andere, nieuw gevonden visserstruien..!